

Blef bij de les 1988

Blef bij de les Tullepetaone aandere doen we't
nog 'n keer. Nie koekeloere as wa'd aone zijde
soms nog in de léér? Nie kaokele mar zeule mee
kriebels in oew kippevel. En krijd'et dan in oewe
meule blef bij de les, dan léérde't wel.

De Roosendaalse raod, lóópt ok wir uit de maot
'ne fienansjééle strop. Alwir n'n ambtenaor, mee
aande in z'n aor de raod staot op z'n kop. De
zurge aon de kaant, de leut 's wir in 't laand 't
word 'n leerfestijn d'n Oògeid in de pas, as
mééster van de klas dan lijde toch gin centje pijn.

Wa Kiske Dekkers dee, daor léére wij nog mee.
Oòns taoltje is zo sjiek. Ge kaokeld' allemaol,
Tullepetaonse taol da klienkt zo artistiek. En
waor oew wieg ok stong, oe leventje begon
verstaod'oew eige taol. Al komde van de Kaai, de
Mart of de Furmaoi ge zij t'r één uit Roosendaol.