

Wad'un blomme 1993

Wad'un blomme ier allemaol al die kleurkes das éél speesjaol. 't Is wir bloeitijd, alles schiet wir uit de grond in òòns ofke van Roosendaol. Wad'un blomme Tullepetaon zied'ier alles is bloeie gaon. Zoekt oew stekske, doet'is mee ier in deze blommezee en laot oew kopke nie ange gaon.

We gaon 'n bont boeketje maoke mee alle blomme van Roosendaol. Mee alle kleure, alle smaoke de gèèfste roze van allemaol. Zie ze daanse, en zie ze zeule op de klaanke van òònze meziek. Zo gaauw d'un ofkapel gaot speule, bloeie al die roze manjefiek.

Al staon de blomme op de ruite d'r groei wa moois ier in òònze tuin. Tullepetaone gaon naor buite die schiete wortel as unne juin. Zet oew eige'n is in de blomme raakt d'n roos, laot oew eige is gaon. Tot't verwelke dan gaot komme waant dan is't mee de leut gedaon.