

Tekst: Harry Stols & Peter Bogers**Muziek:** Harry Stols & Peter Bogers**Uitvoerende band:** Boerkes van Plezier

Zit ok op roze 1999

Tullepetaon, zit'ok op roze'n ier, zit'ier ok gebakke,
ed'ier ok oew vertier. Eej gij, zijd'in de wolke'n ier,
ed'ier op dees plekske veul plezier. Zijd'in de
zeuvende'n emel in Roosendaol, ed'ier oew art ok
verlóóre éélemaol. Zit'op fluweel, zit'ok op roze'n ier,
dan gaon wij nou saome aon de zwier.

Oòns "Dal der Roze" stoad'in volle bloei, ut groei van
durpke tot ne gròòte stad. Ut brùist ier op de Kaai en
op de Mart, gaod'es 'n aovendje mee mijn op pad.
Oòns Roosendaol eej veul te bieje nou, belééf 't mee,
dan zegde ge'eid: Wa valt'ur ier veul te belééve mee
jou, 'k zijn blij da gij dur wir zijt.

Oór ik "M'n stadje" klienke aon de tòòg, dan lach m'n
art en gaogut sneller slaon. 'k Zal nerreges tiere zo
d'ak ier nou doen, van Roosendaol daor gaon ik nooit
vandaon. Ier zijn ik thuis, ier eej m'n wieg gestaon, ier
lig m'n art, ier vin ik mun draai, d't Is 't mooiste
plekske van allemaol, ier is 't leve nooit saai.