

## 1966 Ik zal jou wa vertelle

### *Keplet*

Zeg stao d'r ok wir leutig op  
en nim d'ok zo gère de kop  
dan zijde net as ik van Roosendaol.  
Mar is Priens Jan wir in 't laand:  
de stoele aon de kaant  
en ziang en daans, m'n ammezuur d'r uit.

### *Refrein*

Ik zal jou wa vertelle  
waant da wit ik nou al  
over aamper 'n jaor  
dan zien we mekaor.  
Ik wul jou wa vertelle  
want da wit ik nou al  
'k zien oe wir mee karreneval.



Uitvoerende band: d'n Ofkapel, mee gekwéék van de Tullepetaone  
Tekst: Nar Laurentius  
Muziek: A Spoonful Of Sugar (uit My Fair Lady)

Copyright © Stichting Carnaval Roosendaal 1966