

1988 Blef bij de les

Refrein

Blef bij de les Tullepetaone
aanders doen we't nog 'n keer.
Nie koekeloere as wa'd aone
zijde soms nog in de léér?
Nie kaokele mar zeule
mee kriebels in oew kippevel.
En krijd'et dan in oewe meule
blef bij de les, dan léérde't wel.

Keplet 1

De Roosendaalse raad, lóópt ok wir uit de maat
'ne fienansjééle strop.
Alwir n'n ambtenaor, mee aande in z'n aor
de raad staot op z'n kop.
De zurge aon de kaant, de leut 's wir in 't laand
't word 'n leerfestijn
d'n Oògeid in de pas, as mééster van de klas
dan lijde toch gin centje pijn.

Refrein

Keplet 2

Wa Kiske Dekkers dee, daor léére wij nog mee.
Oòns taoltje is zo sjiek.
Ge kaokeld' allemaol, Tullepetaonse taol
da klienkt zo artistiek.
En waor oew wieg ok stong, oe leventje begon
verstaod'oew eige taol.
Al komde van de Kaai, de Mart of de Furmaoi
ge zij t'r één uit Roosendaol.

Refrein



Winnaars liedjesfestival: Speulenderwijs
Tekst en muziek: Harry Stols / Peter Bogers

Copyright © Stichting Carnaval Roosendaal 1988