

2013 Gaòd'op sjiek?

Refrein

D'r is 'ne gouwe jubelaoris
waant de leut die wònd' al jaore'n ier op staand.
As Tullepetaon wit ik a't waor is
en breng ik ulde naoveraant.
Dus at d'n karreneval wir daor is
gaon ik osse'n op òòns eigeste meziek.
En em ik vijfenveftig roskes in m'n aand
ad ik oe vraog: "ee, gaòd' op sjiek?"

[t Sjiek manneke]

'Ne pietelèèr, 'n dasken om, 'n boloed op m'n kop,
of aanders toch 'n òòge zije: dan staon'k 'r ok wir deftig op.
Blef nie thuis en komd' is mee:
't Is resepsie in 't kefee!
Ieperdepiep ieperdepiep ieperdepiep oera.

[t Sjiek vrummies]

M'n akskes aon, 'ne plòòierok, 'n mutsken op m'n kop,
en nog wa ruuk of onjeklonje, dan staon'k 'r ok wir deftig op.
Sjiek-de-friemel gaon'k op pad:
't is resepsie in de stad!
Ieperdepiep ieperdepiep ieperdepiep oera.



Winnaars liedjesfestival: Da Wulde Nie Wete
Tekst: Radboud van der Linden
Muziek: Richard Nagtzaam