

## 2016 Ôk ier op reis?

D'n Tullepetaon die ee't geschreeve,  
'k Zien 't in òns kraantje staon:  
We gaon 'ne gèève reis beleeve.  
'k Wit oe'k van 'ier naòr daor mot gaon.  
In 't zellufde schùitje vaore.  
'k Zien ze vliege'n overal.  
Ne spòòr van leut volg ik al jaore.  
Ok 'ier op reis, 't is karreneval.

Zèg, kekt oe gèèf d'n Tullepetaon z'n veere ope slaot,  
d'n ééle wije wèèrld over gaot.  
Eél gèere in z'n stadje, mooiste féésje van 't jaor,  
waant naovenaant zeuld' éél 't spul vijf daoge mee mekaor.  
M'n leutkompas vertelt' op wellek plekske ik mot zijn.  
't Is Tullepetéere'n en flaonéere'n op 't Pirresplein!

Fiets laagst d'n oevers van de stad, we draaie'n op de Kaai,  
tot'aon d'n stréep en gin geakkenaai.  
Nog effekes naor de Meulestraat, kefeeke'n op d'n oek,  
is Roosendaol oew eindstaosjon? Ge raòkt 'r nimmer zoek.  
Na zuvveul daoge zeule zijn'k bekaant aflegges klaor,  
d'n sluitieng op de Mart, 'k zien uit naòr 't vollegend jaor!

Nee, 't val nie te eevenaore:  
òòns Roosendaol mee karreneval!

Winnaars liedjesfestival: Oe ist nouw  
Tekst: Sanne de Laat / Edwin Koning  
Muziek: Michael Matthijsse

