

1983 Oord'ut luije

Keplet

We zijn dees jaor vroeg uit de vere
ik dèènk da d'ut van 't jaor gaot speere.
Waant lienks en rechts em'k òòre luije
da we 'n eel veul leut motte spuie.

Refrein

Ik zee zo bij m'n eige
zeg witte gij waor d'n klepel angt?
Ik em wa d'oore luije
zou da zijn van ònze Sient Jan?
Waant daor ange n'n oop mee klepels
da waar 'ne schòn kedo
ik òòr ze altij zienge
van di d'en van da en van zus en van zo.
Zumme nou's mee z'n alle
ok 's 'n belleke om òns nekske doen.



Tekst en muziek: Piet Demmers

Copyright © Stichting Carnaval Roosendaal 1983