

2000 Waor is d'n tijd?

Refrein

Waor is d'n tijd Tullepetaon nou toch gebleve,
'k em 't eeuwige leve, 'k zeul ut klokske rond.
Ik staon nie stil Tullepetaon, al zijn'k ne loate,
'k em al vroeg in de gaote, 'k moak 't echt nie te bont.

Keplet 1

Ed'ok oewe slienger, zijde gij ok zo van slag,
net as ònze'n eigeste Sient Jan?
'n Roosendaols kwartierke blij ik plakke elke dag,
nie jakke, nie joage, we nééme 't 'r van.

Refrein

Keplet 2

'k Em wa'd ouwe prènte, raoide gij es wie ik zijn,
kende gij me nog van toen of nie?
Maakt 's 'n minuutje vrij en buurt nog wa mee mijn,
kom blef nog wad' aange, 't is net ne rejunie.

Refrein



Winnaars liedjesfestival: De Bloe Bend
Tekst en muziek: Harry Stols / Peter Bogers

Copyright © Stichting Carnaval Roosendaal 2000