

2002 W'emme wa te 44

Refrein

Zeg edde gij nou ok 'n oedje op oew kop?
Zette daor - tok tok - zo van die tietepuime'n op?
En kaokel'd ok kom aon van up o-la-die-jee,
dol da'd emme nie, Tullepetaon.
Ja, la la la,
ja, la la la la la,
Ja, la la la laa.
Ja, la la la,
ja, la la la la la,
Ja, la la la laa.

Keplet 1

Zeg witte nog van vroeger, de blaauwe kieletijd,
'ne zaddoek en 'n petje, of zijde da'd al kwijt?
Oew vaoder en oew moeder, die keeke aon de kaant,
en gij liep in d'n optocht, verkleéd as olifaant,
jao gij liep in d'n optocht, verkleed as olifaant!

Refrein

Me zienge fal-de-ral-de-riere, en we gaon nog nie aonruis
me fééste op 't Zaad en op d'n Fuis.
Want witte w'emme wa te viere ier bij òòns in Roosendaol,
zo is da, of em ik abuis?
Allee doe mee, kom aon, van up-o-la-die-jee,
dol da'd emme nie, Tullepetaon!

Keplet 2

Ge zij naor al die jaore, de leut nog lang nie moei.
Ge zientg ze mee, de liekes, dus óórde bij de goei.
Ge docht zo bij mekaore, wel 4 keer 11 keer,
't is gek, bij ieder motto, wa doen me nou vankeer?
Jao gek, bij ieder motto, wa doen me nou vankeer?

Refrein

Winnaars liedjesfestival: Woensdag G'AKtdag
Tekst: Jan van Nassau
Muziek: Richard van Gerwen

