

2006 LEEVE DE LEUT!

Refrein

W'emme gin dol, eej laang leeve de leut,
mun zuur gezicht mot eve op de teut.
Nou gaon de vonke uit de keie slaon,
en zal de botter tege 't zolder gaon.
Karreneval in Roosendaol,
is ut féést vor òòns allemaol.
Saome'nouwe we ut gaonde,
waant dan Tullepetaone,
kund'eel de wèèrld aon.

Keplet 1

Wittokwattis un eel jaor is 't ier leutig, nie waar?
Dan fééste we ier, dan feeste we daor.
Keserte in ut Vrouwen'of, dun Draoi van de Kaai,
daor staon'k in lichterlaoi.
Mar toch lacht eel mun art pas as 't Swaree wir begient,
dan straol ik waant Roosendaol ziengt!

Refrein

Keplet 2

't Is alle daoge kerremus, de leut kan nie op,
ne Tullepetaon die staot op zun kop.
Zied'al de roare snoes'aone dur eige es zijn
as nar of arlekijn. We geve'n um van jetje, un lach op òòns smoel,
da gif'd'ow un eel rijk gevoel.

Refrein



Winnaars liedjesfestival: Speulenderwijs
Tekst en muziek: Harry Stols / Peter Bogers

Copyright © Stichting Carnaval Roosendaal 2006